

Louis van Adelsbergen

vleeshouwer, 70 jaar

Groningen 07.07.1873 - Auschwitz 10.09.1943

X 25.10.1908

Miena van Adelsbergen- de Haas

huisvrouw, 68 jaar

Groningen 01.12.1874 - Auschwitz 10.09.1943

Henriette Bertha van Adelsbergen

hoofdonderwijzeres, 32 jaar

Groningen 27.01.1911- Auschwitz 03.09.1943

Louis van Adelsbergen wordt geboren op 7 juli 1873 te Groningen als tweede van zeven kinderen van de vleeshouwer Mozes van Adelsbergen (Groningen, 20 februari 1843 – Groningen, 20 april 1916) en Sara Bloemendal (Groningen, 13 januari 1846 – Groningen, 23 maart 1926). Het jongste kind van dit echtpaar, een meisje, wordt in 1882 levenloos geboren.

Louis verlooft zich op 8 juli 1906 in Groningen met Miena de Haas, geboren in Groningen op 1 december 1874, vierde van de zes kinderen van koopman Abraham Izak de Haas (Aalten, 1842 – Groningen, 1884) en Judie Outs (Groningen, 1838 – Groningen, 1920). Pas een kleine 2 jaar later, 30 september 1908, gaan zij in ondertrouw waarna het huwelijk volgt op 25 oktober 1908. Louis en Miena krijgen 2 dochters, Sara (1909) en Henriette Bertha (1911).

Beroepsmatig treedt Louis in de voetsporen van zijn vader, hij wordt vleeshouwer en gaat samenwerken met zijn vader in de koosjere vleeshouwerij gevestigd aan de Folkingestraat 19. Later wordt hij de eigenaar van deze zaak. Ook zijn broer Philip(pus) wordt vleeshouwer en heeft eerst een zaak aan de Peperstraat 1. Op 26 april 1916 worden beide winkelbedrijven tijdelijk waargenomen door H. van der Wijk. Mogelijk heeft dit te maken met het overlijden van hun vader op 20 april van dat jaar. De zaak van Philip verhuist later naar de Folkingestraat 41.

Hun dochter Henriette Bertha van Adelsbergen wordt geboren op 27 januari 1911 in Groningen. Zij wordt fröbelonderwijzeres en in 1942 zelfs directrice van de nieuwe joodse kleuterschool die ondergebracht is in hetzelfde pand als de joodse lagere school in het schoolgebouw aan de Prinsestraat te Groningen. Zij is ongehuwd gebleven.

Op 18 november 1933 is Louis volgens een advertentie in Nieuwsblad van het Noorden eigenaar geworden van het pand aan de Anna Paulownastraat 6 te Groningen. In juni 1941 woont het gezin hier nog. Op 21 augustus 1942 wordt de woning volgens de Verkaufsbucher echter definitief verkocht voor een bedrag van f 8.500,-. In 1943 wordt vervolgens op hun interneringskaarten het adres (Verl.) Oosterstraat 10 aangegeven. Dit is het adres van hun dochter Sara en schoonzoon les van der Hal waar zij hoogstwaarschijnlijk bij in woonden na het vertrek uit de Anna Paulownastraat 6.

Louis en Miena komen op 15 april 1943 terecht in Kamp Vught. Op 8 mei 1943 worden ze getransporteerd naar Westerbork. Samen met zijn vrouw en de moeder van zijn schoonzoon les van der Hal wordt Louis op transport gezet naar Auschwitz. les zal hier later over schrijven dat dit een verschrikkelijk transport is en hij ziet dat Louis van een 'SS-lummel' een schop krijgt. Louis en Miena worden op 10 september 1943 vermoord in Auschwitz.

Hun dochter Henriette is een week eerder op 3 september 1943 in Auschwitz vermoord.

Informatie over dochter Sara staat op het tweede paneel Anna Paulownastraat 6.

Miena is een zus van Israël de Haas die op Anna Paulownastraat 33 woonde.



Dochters Henriette Bertha en Sara rond 1917



Henriette Bertha als twintiger

*Anna Paulownastraat 6
Geadopteerd door André van der Hal, zoon van Sara van Adelsbergen*