

vervolg familie Goudsmit, J.A. Feithstraat 26

Hendrina Sara Kats-Goudsmit

verkoopster, 21 jaar

Groningen 28.09.1921 - Auschwitz 08.09.1943

X 14.11.1942 in Kamp Westerbork

Emanuel Kats

medisch student, 25 jaar

Assen 27.07.1918 - Auschwitz 08.09.1943

Gerrit Philip Goudsmit

boerenarbeider, 65 jaar

Overleeft Bergen-Belsen
Groningen 05.06.1923 - Yokneam (Israël) 09.04.1989

X onbekend

Brigitte Meijer

Overleeft Bergen-Belsen
Berlijn 03.02.1924 - Yokneam (Israël)

De oudste dochter van Louis en Marianna Goudsmit is Hendrina Sarah, geboren Groningen 28 september 1921 (verkoopster). Zij trouwt op 14 november 1942 in Kamp Westerbork met medisch student Emanuel Kats, geboren te Emmen op 27 juli 1918. De ouders van Hendrina Sarah zijn daar nog bij aanwezig. Dit kan opgemaakt worden uit het feit zij de huwelijksakte ondertekend hebben.

Emanuel was de zoon van manufacturer Abraham Kats, geboren te Sleen 1887, overleden tijdens de onderduik in Emmen in 1943 en de reeds in 1923 overleden Esthella Elisabeth Maurice Minco.

Louis en Marianne Goudsmit hebben één zoon die de Shoah weet te overleven. Dit is Gerrit Philip (Gershon) Goudsmit. Hij wordt geboren in Groningen op 5 juni 1923 en overlijdt op 9 april 1989 te Yokneam, Israël.

In 1949 doet hij een oproep in het Nieuw Israëlietisch Weekblad i.v.m. de nalatenschap van zijn vader. In 1951 wordt wederom een oproep geplaatst met een verzoek tot informatie omtrent de dood van zijn vader met zijn vrouw als contactpersoon. Het eerste kindje van Gershon en zijn vrouw Brigitte wordt op 8 augustus 1944 geboren in Bergen-Belsen en overlijdt door uitputting of tyfus in Tröbitz op 14 mei 1945.

Tröbitz is een bijzondere plaats. Na de sluiting van Bergen-Belsen werden de overlevenden in een trein gezet, die doelloos door Duitsland rijdt en uiteindelijk bij Tröbitz strandt. Verschillende (bekende) Nederlanders maakten die treinreis mee. Veel mensen stierven door tyfus en verzwakking. De laatste groep joden, die in Bergen-Belsen arriveerde, kwam uit Hongarije en veroorzaakte een tyfusepidemie waar Anne Frank en Margot Frank ook aan overleden in februari 1945.

In 1947 emigreert het echtpaar naar Israël; zij krijgen daar nog vijf kinderen: Micky Miriam, Dany, Telem, Karen en Gabriela.

Registratiekaart Hendrina Kats-Goudsmit (kamp Westerbork)

Registratiekaart Gerrit Philip (Gershon) Goudsmit (kamp Westerbork)

Registratiekaart Brigitte Meijer-Goudsmit (kamp Westerbork)

Registratiekaart Emanuel Kats (kamp Westerbork)

J.A. Feithstraat 26
Geadopteerd door Regina Philip