

Jacques Polak

koopman, 64 jaar

Groningen 21.10.1878 - Sobibor 07.05.1943

X 29.12.1909

Veronica Polak-de Heer

huisvrouw, 59 jaar

Eindhoven 20.03.1884 - Sobibor 07.05.1943

Marianne Polak

85 jaar

Groningen 30.10.1910 - Utrecht 01.09.1996

Hetty Polak

overleden aan Spaanse griep, 5 jaar

Groningen 07.08.1913 - Groningen 23.02.1919

Jozef (Jo) Adolf Polak

krijgsgevangene, 26 jaar

Groningen 15.02.1917 - Auschwitz 28.02.1943

Mijn grootouders Polak en de oorlog

Mijn grootouders woonden aan het begin van de oorlog in de J.A. Feithstraat 4 te Groningen. Daarvoor woonden ze op de Heereweg 57. Dat huis was in de oorlog nog in bezit van mijn grootouders.

Aan het begin van de oorlog gaat het de familie nog goed. Er waren bombardementen geweest in Groningen, maar het huis werd gespaard.

Jo (de broer van mijn moeder) zat in het leger en was ingekwartierd in Zoeterwoude. Hij hoopte gauw af te zwaaien, maar dat werd natuurlijk uitgesteld. Hij zat bij de staf 9R1, 1e legerkorps. In 1940/41 werd hij door de Duitsers overgebracht als krijgsgevangene naar voormalig kamp De Fledders bij Norg, dan aangeduid als Lager Westerbork. De familie maakt zich zorgen: ze schrijven hem wel, maar er komt geen bericht terug. Brieven worden vanaf oktober 1942 teruggestuurd. Ook de ouders van mijn moeder krijgen geen contact meer. Later (na de oorlog) blijkt Jo dan al naar Auschwitz (Oswiecim), Polen te zijn overgebracht. Hij is daar op 28 februari 1943 overleden.

Op 9 maart 1943 krijgen mijn ouders een telegram met de volgende tekst:

= vader en moeder vanochtend vertrokken.
Brief volgt heden = Watson +

Daarna volgt een kaartje d.d. 9 maart 1943 om 8 uur vanaf het station Groningen verstuurd, met de tekst:

*'Lieve kinderen,
Wij zitten in de trein en gaan een reisje maken zullen onderweg nog wel besluiten waarheen. Wij zijn best in orde en gaan vol vertrouwen de toekomst tegemoet en hopen zoo spoedig jullie in gezondheid terug te zien. Houd je goed evenals wij en kom zo goed mogelijk door de tijd heen. Met heel veel groeten en zoenen en de allerbeste wensen van Vader en Moeder'*

Zij gingen ook naar Lager Westerbork. Jo is dan al afgevoerd naar Auschwitz. Ze belanden in barak 69. De gevangenen mochten om de 14 dagen een brief schrijven naar familie. Zo werden er een viertal brieven naar mijn moeder gestuurd.

Lees verder op het volgende paneel.



Jacques en Veronica Polak met hun kinderen Jo en Marianne



Registratiekaart Jacques Polak (kamp Westerbork)

J.A. Feithstraat 4

Geadopteerd door Joan Peter de Vries en Thomas Ansell

Joan de Vries heeft zijn grootouders en oom geadopteerd.

Hij is de zoon van Marianne Polak. Zij overleefde de oorlog.