

# Max Jacques Roeper

arts (chirurg), 43 jaar

Amsterdam 11.04.1901 - Auschwitz 18.01.1945

X 09.05.1935

# Louise (Loes) Roeper-Piekema

huisvrouw, 87 jaar

Vlissingen 30.09.1912 - Den Haag 04.07.2000

# Jacques Roeper

Heerenveen 11.06.1936 - Amsterdam 25.10.1997

61 jaar

# Frits Roeper

70 jaar

Heerenveen 18.05.1939 - Amsterdam 10.11.2009

Max Roeper was werkzaam als arts-chirurg in Heerenveen, maar werd vanwege zijn joodse afkomst gedwongen te stoppen met zijn praktijk en verhuisde in 1942 naar de Heereweg 110 te Groningen. Hij woonde daar met zijn vrouw Louise Roeper-Piekema en twee zonen Jacques en Frits. Hij hield spreekuur aan de Kraneweg.

Max Roeper werkte mee aan het artsenvetzet en is op 19 mei 1943 gearresteerd door de Nederlandse politie. Zijn niet-joodse echtgenote heeft op het Scholtenhuis nog tevergeefs geprobeerd haar echtgenoot vrij te pleiten.

Op 10 augustus 1943 is Max Roeper vanuit het Huis van Bewaring in Groningen overgebracht naar concentratiekamp Vught. In Vught heeft hij nog gewerkt als arts. Er zijn meerdere brieven door hem geschreven vanuit het Huis van Bewaring en vanuit Vught aan zijn echtgenote en zijn zonen.

Op 15 november 1943 wordt Max Roeper van Vught naar Auschwitz-Birkenau gedeporteerd. Er is een briefkaart uit Birkenau bewaard gebleven. Deze en zijn andere brieven zijn te vinden op Joods Monument.

Louise en de kinderen overleefden de oorlog.



Max Roeper (rechts) met zijn zonen Jacques en Frits en schoonvader Piekema



Max Roeper

ROEPER, M.J. 111 101585 Don. 142304  
J GH

Heereweg 110 Groningen  
11.4.01  
Nederlander  
Chirurg-Vrouwenarts  
Gesperrt wegens: gemengd huwelijk  
vroegere werkring: chirurg-vrouwenarts  
Diploma's: arts  
Indruk: kundig chirurg, algemeen bemind  
Bijzonderheden:  
Gezondheidstoestand: goed  
alg.opmerkingen:

Birkenau 30.1.44  
Vergaat in Birkenau op  
Dr. W. Maffia C.F.L.  
Papp. 19/46

Registratiekaart Max Roeper (kamp Westerbork)

Pappe komt nog niet dadelyk thuis  
ut zullen jullie groot geworden zijn.  
el lief voor Mamma zijn hoor?  
Dag Fyne Tat dag Jacqje  
Heel veel Kusjes  
van  
Pappe

Afscheidsbrief van Max aan zijn zonen Jacques en Frits vanuit kamp Vught

Heereweg 110

Geadopteerd door Allard Roeper, zoon van Jacques,  
kleinzoon van Max en Louise.