

vervolg familie Stern, Tweede Willemstraat 48b

Meijer Stern

arts, 31 jaar

Appingedam 13.06.1911 - Auschwitz 30.09.1942

X 24.05.1942 (verloofd)

Netty Stern-Cohen

21 jaar

Amsterdam 25.10.1920 - Auschwitz 30.09.1942

Over de familie van Netty Cohen is een boek 'Leef gelukkig' geschreven door Arjeh Kallman, een zoon van Netty's nichtje Annie. Hij beschrijft daarin tien familieleden, waaronder ook Netty.

Meijer Stern studeerde geneeskunde in Groningen, waar hij zijn artsexamen aflegde in 1942.

Hij woonde in de Tweede Willemstraat 48b in Groningen.

Meijer Stern verhuisde naar het Merwedeplein 48 in Amsterdam.

Jeannette (Netty) Cohen, afkomstig uit een bekende Amsterdamse familie, woonde op hetzelfde adres.

Beiden hebben een vergeefse poging gedaan om Zwitserland binnen te komen en zaten eerst vast in Pontarlier. Vandaar werden ze vervoerd naar Drancy bij Parijs.

Meijer en Netty zijn op 21.08.1942 met transport nr. 22 naar Auschwitz gedeporteerd.



Verloofd: 2300
Netty Cohen en
Meijer Stern, Arts
A'dam, 8 Siwan 24 Mei
A'dam, Roerstr. 43 hs.
Groningen,
2e Willemstr. 48b.
Geen ontvangdag.

Deze foto van Netty en Meijer is gemaakt op 26 maart 's avonds tijdens het huwelijksfeest van Betty Cohen en Wim Duveen.

Op 26 maart 1942 houden Betty en Wim, net voor de invoering van de verplichte jodenster en het begin van de deportaties, een ongekend uitbundige joodse bruiloft. Daar verschijnt jij, Netty, met je nieuwe vriend, je verloofde. Het is Meijer Stern uit Groningen, die in dat jaar met succes zijn artsexamen heeft afgelegd. Hij is negen jaar ouder dan jij. Zijn vader is een joodse godsdienstonderwijzer en heeft voor de synagoge in Groningen eigenhandig een Thora-rol geschreven.

Jij en Meijer hebben een boek voor het bruidspaar gekocht, een biografie van de schilder Max Liebermann van Erich Hankce, getiteld Sein Leben und seine Werke. Voorin schrijft jij een opdracht, met een woordspeling op de naam van de schilder. In haar dagboek blikt Betty op 24 juni '42 terug op deze feestavond.

Binnengekomen zaten allen aan tafeltjes en zong Netty een heel erg mooi lied ter verwelkoming. Daarna zagen we tot onze grote verwondering Johnny en Jones die alle mogelijke liedjes ter ere van ons begonnen te zingen. Het was alles bij elkaar overweldigend, ouderwets, alsof er geen oorlog en Jodenvervolgingen bestonden.

Op 15 mei van datzelfde jaar maakt het Joodsch Weekblad jullie verloving bekend. Op 13 juli moet je nichtje Annie zich melden voor deportatie. Het is het startsein voor de onderduik van een groot deel van de familie. Betty en Wim slagen erin naar Zwitserland te ontkomen. Ook jij en je verloofde vluchten naar Zwitserland, maar jullie komen daar nooit aan.

Wat er precies gebeurd is, weet ik niet, en er zijn geen mensen meer die het me kunnen vertellen. Ik moet het doen met wat Betty op 11 juni 1945, een maand na de bevrijding, aan haar ouders in Nederland schrijft:

Wat heerlijk dat tante Julie en oom Mau gered zijn. Maar wat een vreselijk verdriet moeten ze hebben over hun Netty. Mochten jullie het nog niet weten, dan kan ik jullie vertellen, dat Netty en Meijer in augustus 1942 aan de Zwitserse grens gepakt zijn! Commentaar overbodig! Vreselijk. Wat zullen tante Julie en oom Mau geknakt voor hun leven zijn.

Bron: 'Leef gelukkig' geschreven door Arjeh Kallman



Registratiekaart Netty Stern-Cohen (kamp Westerbork)



Registratiekaart Meijer Stern (kamp Westerbork)



Netty en Meijer hebben een boek voor het bruidspaar gekocht, een biografie van de schilder Max Liebermann van Erich Hancke, getiteld 'Sein Leben und seine Werke'. Voorin schrijft Netty een opdracht, met een woordspeling op de naam van de schilder.

Tweede Willemstraat 48b

Geadopteerd door Ineke Aarens